

“ Welkom of niet? ”

Lied *Wij komen tezamen*

1

Wij komen tezamen, onder 't sterrenblinken,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
Christus geboren zingen d'engelenkoren.
Refr: Venite adoremus, venite adoremus
venite adoremus Dominum.

2

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. *Refr*

3

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël,
wij willen geven hart en geest en leven. *Refr*



Welkom en openingsgebed

heel stil liedje

Gebed *om samen te bidden:*

Kinderen en Imke:

God je hebt ons ooit beloofd
dat je met ons op weg zou gaan.
Door het donker heen.

volwassenen:

Het donker heeft veel gezichten God
we kennen ze maar al te goed:
verdriet en zorg, gemis en ziekte
onrust in ons hart en wanhoop soms
dat die Corona nooit meer zal verdwijnen
we nooit meer echt feest kunnen vieren, allemaal samen!

kinderen en Imke:

Midden in deze lange winternacht
zal alles veranderen! Jezus wordt geboren.
Als hij volwassen is, dan zul je eens wat zien!

volwassenen:

God zing ons daarom wakker in oude dromen
van vrede en gastvrijheid.

Dat wij de zoektocht mogen volbrengen,
die oude droom achterna
en het kindje Jezus mogen ontmoeten
dat bidden wij in deze nacht.

Amen

Inleiding voorganger *Op zoek*

Lied *Nu zijt welkome*

1

Nu zijt welkome Jesu lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer,
nu zijt welkome van de hoge hemel neer,
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

Kyrie-eleis

2

d'Herders op de velde hoorden een nieuw lied
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

“gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bet'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar.”

Kyrie- eleis



Inleiding op het toneelstuk

Verteller: Iris



Lied *Maria die zoude naar Betlehem gaan*

1

Maria die zoude naar Betlehem gaan,
Kerstavond voor de noene;
Sint Jozef zoude al met haar gaan
om haar gezelschap te houden.

2

Maria die zeide: “ Ik ben er zo moe,
laat ons een weinig rusten.”

“Laat ons een weinig verder gaan:
aan 'n huizeken zullen wij rusten!”

3

Zij waren een weinig verder gegaan
tot aan een boerenschure,
't is daar waar heer Jezus geboren werd,
daar sloten noch vensters noch deuren.



4

Het kleine Kind weende, Maria zong.
Gods engels uit de tronen,
zij kwamen tezamen nedergedaald:
zij kwamen Maria kronen.

Toneelstuk over gastvrijheid

Lied *Midden in de winternacht*

1

Midden in de winternacht
ging de hemel open
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?

Refrein:

Laat de cithers slaan;
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

2

Vrede was het overal:
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom speelt gij niet?

Refrein



3

Ziet, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister
die ons weldra op zal gaan.
Herders blaast uw fluiten aan
laat de bel, bim-bam, I
aat de trom, rom-rom,
keere om, keere om, I
aat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Een kaarsje bij de kerststal zetten

Muziek *Little Drummer Boy*

'k sla op mijn trommel parom pompompom
En ik vertel u parom pompompom
Over een kindje klein parom pompompom
Een kind dat vrede brengt parom pompompom
Rom pompompom, rom pompompom
Hij zal de koning zijn parom rompompom
'k Sla op mijn trom.



Vredeswens

Muziek *orgel, piano*

Gebed

Imke:

God, we hebben vandaag diep in ons hart
een plek gevonden waar jij kunt wonen.
Daar ben je welkom! Echt waar!

Rick:

Een ster en wat mensen die het zoeken niet opgeven
hebben ons geholpen die plek te vinden.
Een plek van hoop en dromen van goede wil.

voorganger:

Het is een eenvoudige plek God,
niets bijzonders - maar je bent er heel welkom.
Nu de hemel open staat
willen wij ons hart wijd openzetten om te bidden:

Iris:

We willen bidden God, voor mensen die nooit welkom zijn
en kinderen die nooit mee mogen doen.
Jij kunt dat niet veranderen God, maar wij wel!
Wij gaan goed opletten wie er gezelschap nodig hebben
en gastvrijheid!
Bidden jullie mee?

allen:

God wees alsjeblieft dichtbij

Imke:

We willen bidden God, voor alle gastvrije mensen,
juist nu in deze Corona tijd
we zijn dankbaar voor goede burens, jeugdwerkers en buurtwerkers
en de mensen hier in de stad die Biej Zefke, iedereen ontvangen
die geen dak boven haar of zijn hoofd heeft.

allen:

God wees alsjeblieft dichtbij

Rick:

We willen bidden, voor alle mensen die niet thuis kunnen zijn omdat ze door een oorlog of door armoede op de vlucht moesten. Maar ook voor de mensen die niet samen Kerstmis kunnen vieren omdat dat nu niet verstandig is door de kans op besmetting.

allen:

God wees alsjeblieft dichtbij

Iris:

We willen ook bidden voor de mensen die ziek zijn, of erg bang zijn om ziek te worden en voor alle lieve mensen die voor hen zorgen en hen niet vergeten.

allen:

God wees alsjeblieft dichtbij

voorganger:

God,

niets is mooier dan mensen die met open handen in het leven staan. Klaar om te geven, klaar om zich over te geven, klaar om te ontvangen vol dankbaarheid.

Zo'n mensen proberen we te zijn.

Vooraf nu in deze nacht.

En daarom bidden we samen, hier en daar thuis waar u bent:

Onze Vader

De sterren worden opgehangen *ondertussen zingen we:*

Lied

1

Er is een kindeke geboren op aard 2x
't kwam op de aarde voor ons allemaal 2x

2

't kwam op de aarde, en het had er geen huis 2x
't kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis 2x

3

Er is een kindeke geboren in 't stro 2x
't lag in een kribbe, gedekt met wat hooi 2x



Maria en Jozef en het kindje

Slotgebed *door allen:*

God, van verder dan de verste ster
ben Jij nu heel dichtbij gekomen.

In deze wonderlijke nacht kwamen we terecht

bij een kindje in een stal.
En omdat het daar niet veilig was
zoekt het nu een plaats waar het kan wonen.
Wij willen graag mensen zijn
waar anderen welkom en veilig zijn God,
zodat niemand hoeft te vluchten.
We durven te dromen
van een wereld waar genoeg te eten is voor iedereen
voor iedereen een vaccin, voor iedereen een veilig huis.
We willen werken aan een wereld
waar de vrede langzaam groeit.
We blijven gewoon werken aan de droom van Jezus
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen

Zegen

Slotlied *Eer zij God*

1

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van et welbehagen, roept op aarde vrede uit.

Refrein: Glo-o-o-ria, in excelcis Deo

Glo -o-o-ria, in excelcis Deo.

2

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is,
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is. *Refrein*

3

Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen, peis en vreê, kyrië-eleis. *Refrein*



ZALIG KERSTFEEST VOOR IEDEREEN!

*Bente, Liz, Ailis en Claire, Iris, Lars,
Luuk, Rick, Milan, Keano,
muzikanten Rob, Myriam, Morgaine
en organist Pierre,
koster Jan, toneelmeester Peer,
voorbereiders Marianne en Lieke,
en natuurlijk
Maria, Jozef en Jezus*